



Beste donateurs,

Ethiopië is een van de oudste landen in Afrika. Ze volgen nog steeds de oude Juliaanse kalender. Ethiopiërs vieren dus vandaag, op 7 januari, Kerstmis. De viering van de geboorte van Christus wordt in de Ethiopische Orthodoxe Kerk Genna genoemd. Het is een dag waarop gezinnen naar de kerk gaan.



Yenege Tesfa



Deze mooie foto kregen we net voor de feestdagen. Als u goed naar de poster kijkt, dan ziet u dat Yenege Tesfa meer dan alleen de meiden van Azezo steunt en dat Beletu één van de vele donateurs is. Het project Azezo steunen we al een heel aantal jaren en loopt erg goed. Deze keer hebben we daar niet zoveel nieuws over te vertellen en daarom leek het ons leuk om eens een ander project te belichten. Yenege Tesfa is namelijk zo'n grote mooie organisatie en dat willen we graag met jullie delen.

In Azezo loopt er ook nog een ander project van Yenege Tesfa. In het project worden 92 alleenstaande moeders en een paar arme boeren opgeleid. Ze leren hoe ze zichzelf kunnen onderhouden door een klein bedrijf op te zetten. Hierbij kunnen ze kiezen uit landbouw, bijenteelt en schapehouderij.

Landbouw



Er worden gewassen en materialen verstrekt. De moeders krijgen les in hoe ze de gewassen moeten verbouwen en kunnen verkopen op de markt.

Bijen

Honing is een populair product in Ethiopië. De moeders worden voorzien van bijenkorven en

bijen. Tijdens de training leren de moeders hoe ze voor de bijen moeten zorgen en hoe ze de honing moeten verwerken.

Schapenhouderij



Ze leren hoe ze voor de schapen moeten zorgen en hoe ze het bedrijf moeten opzetten. Ze leren hoe ze de schapen kunnen fokken en hoe ze deze weer kunnen verkopen op de lokale markt.

Een prachtig project dat er voor zorgt dat deze vrouwen en boeren in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en minder afhankelijk zijn van anderen.

HefDa

Onlangs kregen we het bericht van Hefda dat ze 2 filmpjes hebben gemaakt van de scholen waar de kinderen van het *Distance Adoption Programme* en Foster Family Program naar toe gaan. Via deze link kun je de filmpjes bekijken: [Filmpje Hefda](#)

Donaties

Het is zo fijn om te zien dat juist in deze roerige tijden vaste donateurs blijven geven. We hebben dat hard nodig om onze projecten te blijven ondersteunen. Heel veel dank hiervoor!

Onlangs heeft Marieke Boersma een presentatie gegeven in de Sint-Petrus kerk in Ureterp. Daarbij heeft ze wat vertelt over de projecten van Hefda, maar ook vertelde ze over de geschiedenis van Ethiopië. Wilt u ook graag dat we een presentatie komen geven en informatiemateriaal verschaffen? Dan horen we het graag. U kunt ons mailen op stichtingbeletu@gmail.com

Voor onze zakelijke donateurs is het goed om te weten dat de fiscale regels per 1 januari zijn veranderd. Vanaf 1 januari 2025 kunnen bedrijven geen giften aan goede doelen (ANBI's) meer aftrekken van hun winst.

Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje, Mirjam, Anne, Marieke en Frederika.