



Beste donateurs,

Net voor het nieuwe jaar brengen wij u op de hoogte van onze projecten. Deze keer vooral nieuwe foto's en een film over de projecten van Yenege Tesfa.

### Anno

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over onze projecten in Anno. Het Foster Family Program waarin we 15 weeskinderen financieel ondersteunen en Distance Adoption Program waarin we voor 65 scholieren hun schooluniformen en lesmaterialen betalen. Marieke Boersma heeft onlangs een bezoek gebracht en een aantal foto's gemaakt.



*Marieke Boersma en Dr. Daniël (de oprichter)*



*Brandstof besparende kachel*



*Model huis*

### Foto's van de school:



### De omgeving rondom Anno:



### Yenege Tesfa

Onlangs heeft bestuurslid Anne Marinussen een filmpje gemaakt over het werk van Nigisti. Misschien heeft u het al gezien op onze facebookpagina of op onze website. Zo niet, dan kunt via de onderstaande link het alsnog bekijken:

[http://www.beletu.nl/?page\\_id=1262&lang=nl](http://www.beletu.nl/?page_id=1262&lang=nl)

### KAL

KAL is een nieuw project dat we onlangs eenmalig hebben gesteund. Het KAL-center is non-profit organisatie en wordt gerund door Aynalem. Het doel van KAL is inclusief onderwijs voor iedereen. Hun focus ligt op de dove leerlingen/ studenten. In het verleden hebben zij zich ingezet voor beter onderwijs voor doven en slechthorenden binnen de

overheidsscholen en de praktijkscholen. Momenteel richten ze zich op het peuter- en kleuteronderwijs. Het doel is om de kinderen taalvaardig genoeg te krijgen zodat ze kunnen instormen binnen het regulier onderwijs. Tevens ondersteunen zij de gezinnen met dove- slechthorende kinderen. Dit doen ze door trainingen te geven, maar ook door ze te helpen met de financiële middelen waar ze recht op hebben. Het KAL-center zat een periode zonder donateur. Beletu heeft in die periode ervoor gezorgd dat de salarissen werden doorbetaald zodat de projecten gewoon konden doorgaan. Inmiddels is er een nieuwe donateur gevonden.

### Feestdagen in Ethiopië



Terwijl wij hier in Nederland de kerstdagen achter de rug hebben moeten ze in Ethiopië nog beginnen. Het Ethiopische kerstfeest wordt Genna genoemd. Genna valt op 29 december van de Ethiopische (Juliaanse) kalender (7 of 8 januari volgens onze Gregoriaanse kalender). Het wordt gevierd na een periode van 43 dagen vasten. Op kerstavond rond de klok van 18.00 gaan gelovigen in het wit gekleed naar de mis, die tot na middernacht duurt. De volgende dag wordt er traditionele kerstmaaltijd gegeten. Plat brood met een dikke kruidige stoofpot van vlees, groente en eieren. Het Ethiopische nieuwjaar wordt op 11 september gevierd (gregoriaanse kalender).

### Donaties

Stichting Beletu ontvangt van een aantal donateurs maandelijks een bijdrage, van anderen eenmalige donaties. Hiermee helpen

wij dromen te realiseren van mensen in ontwikkelingslanden. Mensen die dromen van een betere toekomst voor hun land. Mede namens hen; heel veel dank voor uw steun!

De bestuursleden van Stichting Beletu zijn graag beschikbaar om een presentatie te komen geven en informatiemateriaal te verschaffen, mocht u daar interesse in hebben. Onlangs hebben wij vanuit Ethiopië sieraden en kussenhoezen laten overkomen voor de verkoop. Heeft u interesse, dan horen we het graag! U kunt ons mailen op het volgende adres: [stichtingbeletu@gmail.com](mailto:stichtingbeletu@gmail.com)

### We wensen u een goed 2020 toe!

Een vriendelijke groet van Marjan, Jannetje, Mirjam, Anne, Marieke en Frederika.